

De Vallei XVI

schilderijen

Anita Vandamme

gedichten

Frans A. Brocatus

Albert Hagnaars

Begga Mariën

Norbert De Beule

Anmarie Sauer

Samenstelling **Rose Vandewalle**

V.u. François Vermeulen
Een *Eigen-Zinnige* uitgave oktober 2013

ogen die op de zon liggen
tellen geen cirkelbanen
geen stroomlijnen van bloed

in windblauwe kamers

kunnen zij slechts vermoeden
hoe vurig hun tongen zijn
achter gebrandschilderde ramen

F.A.Brocatus



SAMOERAI

Leven
als een die dient
in een te blauw blikveld.

Zwijgend bloemen schikken
tot evenveel tekens
van koele woede.

Ontleven in één enkel
bevel van de heer,
zijn blik van ommekeer.

Blijvend vloeien op witte zijde
uit een enkele druppel bloed
want het zwaard is de ziel.

Overleven als woord
in een opengeslagen keel,
ons teerste pantser van eer.

Albert Hagenars



DE LAATSTE KEER

De laatste keer dat ik hen zag
konden ze mij niet zien
met hun toegeblakerde ogen
geen Lucifer voor licht
en lippen van fosfor geklit

Hier regent het bloed en staal
zijn alle etmalen even lawaaiërig grauw
geen kerken of musea
geen tijd
zolang ze naar adem gapen
en verder rennen
om brood
van de onzichtbare vijand.

Begga Mariën



Ik had die rare droom
dat iedereen-
danser, denker, schrikbeeld
hoogtewerker, bezwaarde
heilige en agnost –
zou dragen
diezelfde malle kroon
van doornen
Kaalman haast zich
om alle bomen te onthoofden
uit wraak voor zoveel
ongevraagde lentes

Ik had de vader
kunnen zijn
de verloren zoon
de bleke geest
met de stigmata
Koning
van de dwarsbalk
Keizer
van het onzichtbare
spijkerschrift
in bebloede rechterflank

Wat is alles eenvoudig en zonder
pijn.

Norbert De Beule



vrouwen versluierd verhinderd
verborgen in blinddoek
en schaamlap
niet zien en niet zijn
niet waar
te nemen
in het bollend zwart
van onbestaan
ik loop door de straat
en tel verwonderd de stappen
naar zichtbaarheid
ik zoek de ogen
die niet gedogen zwart branden
ogen van dromers
van vrij en vrank
stemmen worden schel
van onmacht
die ogen – wat hebben zij gezien
waarvoor sloten zij zich
in een leven geloken
de blik afgewend
van vrouwen in't zwart

oh vrouwen in zwart
vaak op vrijdag
in stilte voor vrede

annmarie sauer

opgedragen aan de 'women in black' die in
verschillende steden in stilte staan voor vrede

